



10000000

IN GOD WE TRUST

1 MILLION

De miljoen-eurokwestie: Zult U naar de hemel gaan wanneer U sterft?

Hier is even een snelle test. Heb je ooit gelogen, iets gestolen of God's naam onwaardig gebruikt? Jezus zei, "Wie ook maar naar een vrouw kijkt om haar te begeren heeft al overspel met haar gepleegd in zijn hart." Heb je ooit zo met lust gekeken? Zal je op de dag van het Oordeel schuldig zijn? Als je aan die dingen schuldig bent dan ziet God je als een leugenaar, een dief, een Godslasteraar en een overspelige in je hart. De Bijbel waarschuwt dat je naar de Hel gaat als je schuldig bent. God, van wien de Bijbel zegt dat Hij "rijk in genade" is, stuurde Zijn Zoon om aan het kruis voor schuldige zondaars te lijden en te sterven. Wij hebben God's wet gebroken maar de Here Jezus heeft onze schuld betaald. Dat betekent dat Hij ons vrijspreekt van schuld. Hij kan ons doodvonnis omzetten: "Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebben" Daarna stond Hij op van de doden en overwon de dood. Alstublieft, bekeer U (vlucht van de zonde) vandaag nog en God zal het eeuwige leven schenken aan een ieder die op Jezus vertrouwd, lees dagelijks de Bijbel en wees aan het gelezene gehoorzaam. www.livingwaters.com

ONE MILLION DOLLARS

10000000

10000000

IN GOD WE TRUST

1 MILLION

De miljoen-eurokwestie: Zult U naar de hemel gaan wanneer U sterft?

Hier is even een snelle test. Heb je ooit gelogen, iets gestolen of God's naam onwaardig gebruikt? Jezus zei, "Wie ook maar naar een vrouw kijkt om haar te begeren heeft al overspel met haar gepleegd in zijn hart." Heb je ooit zo met lust gekeken? Zal je op de dag van het Oordeel schuldig zijn? Als je aan die dingen schuldig bent dan ziet God je als een leugenaar, een dief, een Godslasteraar en een overspelige in je hart. De Bijbel waarschuwt dat je naar de Hel gaat als je schuldig bent. God, van wien de Bijbel zegt dat Hij "rijk in genade" is, stuurde Zijn Zoon om aan het kruis voor schuldige zondaars te lijden en te sterven. Wij hebben God's wet gebroken maar de Here Jezus heeft onze schuld betaald. Dat betekent dat Hij ons vrijspreekt van schuld. Hij kan ons doodvonnis omzetten: "Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebben" Daarna stond Hij op van de doden en overwon de dood. Alstublieft, bekeer U (vlucht van de zonde) vandaag nog en God zal het eeuwige leven schenken aan een ieder die op Jezus vertrouwd, lees dagelijks de Bijbel en wees aan het gelezene gehoorzaam. www.livingwaters.com

ONE MILLION DOLLARS

10000000

10000000

IN GOD WE TRUST

1 MILLION

De miljoen-eurokwestie: Zult U naar de hemel gaan wanneer U sterft?

Hier is even een snelle test. Heb je ooit gelogen, iets gestolen of God's naam onwaardig gebruikt? Jezus zei, "Wie ook maar naar een vrouw kijkt om haar te begeren heeft al overspel met haar gepleegd in zijn hart." Heb je ooit zo met lust gekeken? Zal je op de dag van het Oordeel schuldig zijn? Als je aan die dingen schuldig bent dan ziet God je als een leugenaar, een dief, een Godslasteraar en een overspelige in je hart. De Bijbel waarschuwt dat je naar de Hel gaat als je schuldig bent. God, van wien de Bijbel zegt dat Hij "rijk in genade" is, stuurde Zijn Zoon om aan het kruis voor schuldige zondaars te lijden en te sterven. Wij hebben God's wet gebroken maar de Here Jezus heeft onze schuld betaald. Dat betekent dat Hij ons vrijspreekt van schuld. Hij kan ons doodvonnis omzetten: "Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebben" Daarna stond Hij op van de doden en overwon de dood. Alstublieft, bekeer U (vlucht van de zonde) vandaag nog en God zal het eeuwige leven schenken aan een ieder die op Jezus vertrouwd, lees dagelijks de Bijbel en wees aan het gelezene gehoorzaam. www.livingwaters.com

ONE MILLION DOLLARS

10000000

10000000

IN GOD WE TRUST

1 MILLION

De miljoen-eurokwestie: Zult U naar de hemel gaan wanneer U sterft?

Hier is even een snelle test. Heb je ooit gelogen, iets gestolen of God's naam onwaardig gebruikt? Jezus zei, "Wie ook maar naar een vrouw kijkt om haar te begeren heeft al overspel met haar gepleegd in zijn hart." Heb je ooit zo met lust gekeken? Zal je op de dag van het Oordeel schuldig zijn? Als je aan die dingen schuldig bent dan ziet God je als een leugenaar, een dief, een Godslasteraar en een overspelige in je hart. De Bijbel waarschuwt dat je naar de Hel gaat als je schuldig bent. God, van wien de Bijbel zegt dat Hij "rijk in genade" is, stuurde Zijn Zoon om aan het kruis voor schuldige zondaars te lijden en te sterven. Wij hebben God's wet gebroken maar de Here Jezus heeft onze schuld betaald. Dat betekent dat Hij ons vrijspreekt van schuld. Hij kan ons doodvonnis omzetten: "Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebben" Daarna stond Hij op van de doden en overwon de dood. Alstublieft, bekeer U (vlucht van de zonde) vandaag nog en God zal het eeuwige leven schenken aan een ieder die op Jezus vertrouwd, lees dagelijks de Bijbel en wees aan het gelezene gehoorzaam. www.livingwaters.com

ONE MILLION DOLLARS

10000000